



GEHO KRANT 2019-04

VERSCHIJNT ELK SEIZOEN | SCHOOLJAAR 2019-2020 | LENTE | WWW.GEHO.BE

In deze editie:

L6 Spelen en kleuren	2
L1 Bezoek brandweer	3
L3B Yoga	4
L4 en L1 poëzieweek	7-8
Juf Kaat in de kijker	13
L6 Escape -spel	14
K1 Baby's op bezoek	17



Maak je eigen emoji-eieren. pg.25



En ook nog...

Sportnieuws	6
Paaspret voor kleuters	10
Koken met juf Saskia	19
Kennismaken met juf Lies	16
Vriendschapsweek	18
Een streepje poëzie	9
Baby's op bezoek bij K1	17



Hoeveel paaseitjes tel je in deze editie?



Geho in coronatijden pg.23



6L: Spelen en kleuren

De leerlingen van het zesde leerjaar trokken op 6 februari naar het hoofdkwartier van MIROM Roeselare op 'afvalreis'.

De leerlingen leerden er in een interactieve quiz hoe je afval kan vermijden en hergebruiken en hoe hun ouders centen kunnen besparen door beter te sorteren en slimmer om te springen met voedsel.

Ze kregen er ook een rondleiding doorheen de verbrandingsinstallatie zelf en ontdekten waarom de rook uit de schoorsteen van MIROM veel zuiverder is dan die van een gemiddeld kampvuur.

Daarna mochten de zesdes zelf de handen uit de mouwen steken. In de workshop 'plastic moov' werd plastic afval dat ze zelf hadden meegebracht vermalen, gesmolten en vervolgens in een nieuwe nuttige vorm gegoten.



L1: Bezoek brandweer

Op vrijdag 31 januari bracht het eerste leerjaar een bezoekje aan de brandweer van Hooglede. We werden warm ontvangen door de papa's van Elise, Siebe en Rune. Tijdens de lessen wereldoriëntatie leerden we al een tijdje over 'water'.

De brandweermannen vertelden ons hoe water voor hen een vriend maar ook een vijand kan zijn. Water om vuur te bestrijden en brandwonden te koelen. Maar water kan ook gevaarlijk zijn! De brandweermannen vertelden hoe ze soms moeten uitrukken bij overstromingen.



De leerlingen waren één en al oor. Daarna kregen we een rondleiding in de kazerne. Alle details werden onthouden! Zo waren de jongens en meisjes onder de indruk van het feit dat er 12.000 liter water in de brandweerwagen kan. Toen de hydrant werd opgedraaid waren er kreetjes van enthousiasme. En als kers op de taart...mocht men om de beurt een kegel omver spuiten met een echte brandweerslang!

Terug in de klas waren de jongens en meisjes laaiend enthousiast! Ze kwamen zelf met het idee om een brandweerboek te maken vol met weetjes over de brandweer. We bakten ook koekjes om de brandweermannen te bedanken ...de volgende generatie brandweermannen en brandweervrouwen in Hooglede lijkt ons al verzekerd!



L3B: Yoga



yoga
plezier leuk
een toffe juf
met iedereen er bij
fantastisch
Amber P. (3B)

plezier
leuk ontspannen
ogen dicht doen
vlinder poes konijn duif
yoga
Lucy B. (3B)

leuk
rustig worden
ogen dichtdoen blij
fijn konijn hond duif
tof
Luiz D. (3B)



Ontspannen
Ogen sluiten
Aan fantasie denken
We kwamen tot rust
Plezier
Rachelle A. (3B)

yoga
frisse neus
samen met vrienden
soms ook lekker spelen
leuk
Axelle B. (3B)

yoga
leuk stil
kleuren muziek
vrienden
hond kat vogel
vlinder
blij
Liam R. (3B)

rust
de natuur
is echt leuk
ik zal er zijn
yoga
Celeste G. (3B)

ontspannen
verhaal luisteren
ballonnen in kleuren
plezier maken met
vrienden
leuk
Hannah D. (3B)



yoga
rustig zitten
ogen dicht doen
dromen over tapijt fantasie
leuk
Kaylen H. (3B)

Yoga
Lekker zitten
Je wens schrijven
Naast je vrienden zitten
Leuk

Mathis A. (3B)

yoga
zo rustig
super super leuk
even een ballon inkleuren
leuk

Nore S. (3B)



yoga
ballon kleuren
zoeken een kind
voelen met de handen
gevonden

Elena C. (3B)

yoga
dieren nadoen
op matten zitten
ogen sluiten en rondlopen
ontspannen

Lennert H. (3B)



yoga
lekker genieten
rustig en leuk
op zoek naar handen
fantastisch

Louis N. (3b)

yoga
was leuk
poep deed pijn
spelletjes spelen met vrienden
groet

Lotte D. (3B)



yoga
super rustig
alleen en samen
heel heel veel kleurtjes
matjes

Janne V.(3B)

yoga
rust ontspanning
wens in ballon
ogen moeten we sluiten
plezier

Febe N. (3B)

Sportnieuws

Netbaltornooi Roeselare 18/12/2019 :

Drie "GEHO" ploegen van het 6^{de} leerjaar namen deel aan het netbaltornooi in Roeselare.

De leerlingen hadden intens geoefend in de turnles en stonden sterk gemotiveerd klaar op het veld. Alle "GEHO" teams speelden op een hoog niveau, elk in een andere poule. De meeste wedstrijden werden gewonnen!

Dit resulteerde in het eindklassement voor GEHO 1 : 1^{ste} plaats, GEHO 2 : 2^{de} plaats en GEHO 3 : 3^{de} plaats!

GEHO 1 : Edouard Beernaert, Guess Depuydt, Brent Dubaere, Thijs Nollet.

GEHO 2 : Fenne De Pril, Timo De Staercke, Stan Deblaere, Kobe Moors.

GEHO 3 : Raxma Nasrudiin, Nell Schapman, Yanah Dedier, Giana Vanoutryve.



Netbaltornooi Staden 12/02/2020 :

Ook het 5^{de} lj nam deel aan een netbaltornooi. In Staden waren 24 ploegen aanwezig, onderverdeeld in 3 poules van 8 ploegen. Er moesten dus 7 wedstrijden gespeeld worden. De "GEHO" spelers haalden hun beste speelniveau naar boven. GEHO 1 won daardoor 5 matches. Geho 2 had het wat moeilijker. Ze verloren enkele wedstrijden nipt met 1 punt verschil, maar wonnen toch ook verdienstelijk een match. GEHO 2 werd uiteindelijk zesde en GEHO 1 tweede.

GEHO 1 : Miel Loyson, Yassin El Mahi, Luka Bruyneel.

GEHO 2 : Rune Cappelle, Astrid Depuydt, Rube Neels, Daan Ramboer.



L4: Poëzieweek



DAG 1



DAG 2

DAG 3



De eendjes

Kom, zeiden vanmorgen de eendjes ontroerd,
dat jongetje heeft ons zo dikwijls gevoerd,
we doen het nu anders, we draaien het om.
Nu gaan we het jongetje voeren. Kom!

Ze kochten wat boter, ze kochten wat brood,
ze hadden ook ieder een mand aan hun poot,
ze kochten wat muisjes en toen nog wat sjam,
en gingen naar 't jongetje toe met de tram.

Het jongetje wou net de voordeur uitgaan,
toen hij daar op straat twintig eendjes zag staan.
Dag, jongetje, zeiden ze, ga maar naar binnen.
We komen je voeren; we gaan zo beginnen.

Toen moest hij gaan zitten. Hij kreeg een servet.
Ze sneden het brood en ze smeerden het vet.
Ze gaven hem stukjes van 't brood om de beurt,
met sjam (appel-bessen) en muisjes (gekleurd).

Hè, zeiden de eendjes, wat leuk is dat nou,
je hebt ons gevoerd, nu voeren we jou.
Zo, zeiden de eendjes, nou heb je genoeg.
Kom jij eens 'n keer weer bij ons, 's morgens vroeg?

(Annie M.G. Schmidt)



DAG 5

L1: Poëziweek

Tijdens de week van de poëzie luisterden we elke ochtend naar een gedicht.

Een snoepje voor de oren...

De kinderen kregen een raadselgedicht over water voorgeschoteld.

Ze dachten... Dat kunnen wij ook.

Ziehier hun volledig zelfgemaakte versie!



Het stroomt in rivieren
Het valt naar beneden en gaat niet
stuk
We drinken het op en het smaakt naar
niks
We hebben het nodig om te leven
Het zorgt ervoor dat je zandkastelen
kunt bouwen
Ze bouwen er een brug over want je
kunt er niet over stappen
Als ik erin duik dan duwt het me
terug omhoog
Er zit veel van in een zwembad
Het in in de zee maar ook in de
wolken
Wat zou dat kunnen zijn...?



Een streepje poëzie

BERENJACHT

De jacht was open,
Gedaan met werken en leren,
We zetten het op een lopen,
Op zoek naar vele beren.
Ik zag er in alle maten,
En in alle gewichten,
Met schattige, maar ik zal vrijuit praten,
Ook mottige gezichten.
Kinderen waren superblij,
Ze telden er steeds meer,
Helaas kwam een man te dichtbij,
't Bleek een ongelikte beer.
Plots, om redenen onbekend,
Begon ik wat te beven,
Ik zag een beer van een vent,
Ik heb hem teruggegeven.



*Schepen
Dimitri Carpentier*

Paaspret voor kleuters

Woordzoeker

p	a	s	e	n	a
r	e	i	g	l	o
r	v	o	g	e	l
l	e	n	t	e	p
w	a	t	u	l	p

Pasen
ei

vogel
lente

tulp



Wie zijn de burens?

2		4
7		9

K3: De uiltjes en vosjes spelen thuis

Onze school zorgde de voorbije weken en komende tijd voor opvang omwille van de Coronacrisis. De meeste kinderen zitten thuis. We willen dat onze kinderen zinvol aan de slag gaan, zodat ook onze kleuters zich blijven ontwikkelen op een positieve manier!

Daarom zorgden alle juffen en meesters voor gevarieerde activiteiten doorheen de Gemeenteschool.



In de Uiltjes- en Vosjesklas leerden de derde kleuters aan de hand van een liedje Frans. Ze maakten een gerechtje met mama of papa. Ze speelden verstoppertje in huis. Ze zetten een bewegingsparcours uit buiten. Ze oefenden de schrijfpatronen of maakten een boeketje voor mama of papa, ...

Deze uitdagingen zijn gezocht voor onze kleuters maar we zien dat de ouders zeker zo betrokken meespelen en werken! Dikke duim daarvoor, mama en papa! Wanneer ze samen of alleen een activiteit hebben gedaan, sturen ze telkens een foto naar de juffen. Wat zijn juf Heide en juf Grietje steeds benieuwd!



We kijken er elke keer weer naar uit om jullie creatieve foto's te bewonderen! Goed bezig! Bijgevoegd kunnen jullie enkele kiekjes terugvinden die we doorgestuurd kregen van enthousiaste ouders, dank je wel daarvoor!

Hieronder nog **extra tips** die het thuis nóg aangenamer kunnen maken :

- Maak voor elke week een **speelgoeddoos**. Je kunt het voor de kinderen een beetje spannender maken door al het speelgoed te verdelen over verschillende dozen, voor week één, twee en drie bijvoorbeeld.
- Je kunt **kaartjes** of brieven knutselen voor familieleden die je nu een tijd niet kunt zien.
- Laat de kinderen een **dagboekje** bijhouden (kinderen tekenen hun ervaringen en jij schrijft er eventueel bij wat ze zeggen).
- Spreid een tafellaken op de vloer en ga **picknicken** in huis.
- Maak van bloem, water en zout **brooddeeg** om mee te kleien
- Knutsel een **kijkdoos** van een lege schoendoos. Kies een leuk thema als 'het bos' of 'de dierentuin'.

We missen jullie heel erg maar nu nog eventjes volhouden vriendjes !

Zorg goed voor elkaar !!!

Juf Heide en juf Grietje.



Juf Kaat in de kijker

Naam: juf Kaat

Bijnaam: juf Kaatje

Verjaardag: 5 januari

Woonplaats: Hooglede

Kleur haar: blond-bruin

Kleur ogen: blauw



Ik kan echt niet leven zonder: mijn gezin en de vrolijke gezichtjes van mijn 1^{ste} klassertjes! 😊

Ik word chagrijnig van: ruzie om ... niets!

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: een grote taart of dessertjes ... lekker! 🍰

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: ik hou van de zee en het strand.

Hier ben ik heel goed in: volgens de kindjes in mijn klas kan ik heel mooi schrijven.

Bijna niemand weet van mij dat: ... ik eigenlijk te veel snoep. 😊

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: ik zou wel nog eens een dag zelf een leerling in het 1^{ste} leerjaar willen zijn.

Mijn ultieme droom: dat iedereen gezond mag blijven.

De beste manier om het weekend te beginnen: ... met ontbijtkoeken!

Mijn grootste uitdaging ooit: kinderen leren lezen en schrijven ... spannend!

Dit heb ik het laatst gegoogled: de smiley's op dit blaadje. 👍

De beste uitvinding ooit: een elektrische bakfiets. 🍰

Op dit dier lijk ik het meest: ik voel me als een visje in het water op onze school!

Mijn tip voor een gelukkig leven: droom groots en geniet van de kleine dingen! 🍀



L6: Escape spel 'Sam de Robot'!

We speelden met het zesde leerjaar het escape spel 'Sam de Robot'! We gingen daarvoor op uitstap naar 'De Akker'. Daar hadden we veel plaats om de vier grote escape boxen op te bouwen! Sam piekert veel te veel. Zijn radars draaien op volle toeren. De leerlingen werden uitgedaagd om een reeks originele raadsels en puzzels op te lossen om Sam te helpen minder te piekeren. De raadsels zaten verstopt in alledaagse voorwerpen. Door die voorwerpen met elkaar te combineren of door bepaalde handelingen uit te voeren, ontdekten ze cijfercodes. Daarmee konden ze hangsloten openmaken en kwamen ze dichterbij de ontknoping van het verhaal. Om het spel goed te kunnen spelen, moesten de leerlingen goed samenwerken en goed communiceren!

Enkele reacties van de leerlingen:

Nell: 'Ik vond het leuk dat we met vier samen mochten werken. Zo konden we de taken verdelen.'

Antoine: 'Ik vond het leuk omdat je steeds moest verder bouwen op wat je al gevonden had! Dat gaf mij veel voldoening.'

Giana: 'Teamwork! Dat doen we niet elke dag, zo'n escape room!'

Ruben: 'Dat was écht een activiteit op maat van onze klas. Niet te moeilijk, niet te gemakkelijk.'



Meester Renny werd 60

en dat werd gevierd...



...met het voltallig GEHO-team!



Maak kennis met juf Lies

Dag iedereen,

Ik ben Lies Vansteenkiste en ik zal juf Kaat van het eerste leerjaar tijdelijk vervangen.

Ik wil me heel graag aan jullie voorstellen zodat jullie weten wie ik ben en wat ik allemaal doe in mijn dagelijks leven.

Ik ben een bezig bijtje dat niet goed kan stilzitten J.

Mijn allergrootste passie is zingen. Reeds 12 jaar ben ik de frontzangeres van mijn eigen band 'E-liese'. Als akoestisch kwartet brengen we frisse en vrolijke muziek, met een flinke dosis country en folk invloeden als rode draad. We hebben zowel eigen nummers als covers in ons repertoire. Ook in de klas laat ik vaak mijn stem horen ;-).

Ik zing graag en veel en ik merk dat de kinderen daarvan opfleuren.

Naast het zingen ben ik ook graag creatief bezig en dit vooral voor school. Ik houd van knutselen, tekenen en schilderen.

Ik probeer me niet alleen creatief te uiten, maar ook op sportief vlak ben ik een vat vol energie. Lopen, fitnessen, strong zumba en yoga staan elke week op mijn agenda. Ik houd ervan om mezelf in goede conditie te houden, want je weet wat ze zeggen: "een gezonde geest in een gezond lichaam".

De reden waarom ik zo in topvorm wil blijven is omdat ik ook vrijwilliger ben bij de brandweer. Ik slaagde vorig jaar in september voor de federale geschiktheidsproeven, alsook voor de bijkomende zonale aanwervingsproeven. Zo ben ik dit jaar gestart met de loodzware, maar leerrijke en boeiende opleiding tot brandweervrouw.

Bij deze hebben jullie toch enig idee wie ik ben en wat ik doe. Ik kijk er alvast enorm naar uit om te starten in het eerste leerjaar.

Lieve groeten, Juf Lies



K1: Baby's op bezoek



Emma's mama kwam op bezoek in de klas.

Kleine Emiel dronk een flesje melk.

De mama van Julôt kwam langs.

Ze toonde ons hoe ze de baby waste  in bad.

Wat rook het lekker in de klas!



Victor zijn oma kwam langs.
Kleine Lucie kreeg een verse luijer.



Kleine Mathis, broer van Lewis mocht komen spelen op zijn speelmat.



Aurélie haar mama kwam langs met kleine Elias. We mochten kijken hoe Elias fruitpap at.



DANKJEWEL aan alle mama's en oma's om langs te komen. Zo leerden we heel veel bij over baby's.

Vriendschapsweek

De jongens en de meisjes van het eerste leerjaar werkten samen met het zesde leerjaar. Samen met juf Isabel werkten ze een hele namiddag rond 'Valentijn' ♥



Koken met juf Saskia

De peuters en eerste kleuterklas maakten fruitpap met koekjes 🍪, appel 🍏, peer 🍐, banaan 🍌 en sinaasappelsap 🍊.



En daarna smullen!



Met de 2^{de} kleuters terug in de tijd ...

In het 2^{de} kleuter keerden we eventjes terug in de tijd van de ridders en de prinsessen. Dit deden we naar aanleiding van het (groot)ouderfeest. Dit jaar stond namelijk alles in teken van het verre verre verleden. Denk maar aan de tijd van de Vikingen, de piraten, de dinosaurussen, de romeinen, ...



Bij ons in de klas ontdekten we hoe de ridders en prinsessen leefden in die tijd, wat de klederdracht was, waar ze woonden, wat de betekenis was van het wapenteken op hun schild en op hun kledij, ...



We kregen zelfs de kans om een stukje van een echt harnas, een echt zwaard en een dolk in de kring te bekijken. Wat waren de kleuters onder de indruk !!



De ridders van de klas mochten hun eigen schild maken en de prinsesjes een mooie prinsessenhoed. We leerden een kasteel tekenen aan de hand van een stappenplan. Ook mochten de kleuters zelf een ridder of prinses tekenen om daarna in te schilderen. Wat een prachtwerkjes hebben al onze vriendjes gemaakt.



Tijdens dit leuke thema konden we niet anders dan ook eens dansen op middeleeuwse muziek. Er werden spelletjes gespeeld in de kring maar ook gezellig samen aan de tafels. De kleuters leefden zich uit met blokjes groot en klein om prachtige kastelen te bouwen. Er ontstonden hele mooie taferelen tussen ridders, prinsessen, prinsen, ... aan de speeltafels.



Maar het leukste was toch wel de verkleedmomentjes. Plots hadden we een echte ridder in de klas die probeerde om een draak te verslaan. Prachtig om te zien !!

Kortom ... het werden 2 leuke Middeleeuwse weken in het 2^{de} kleuter.



De ruimte in...



Het tweede leerjaar



We leerden dat er acht planeten zijn.
Wist je dat pluto geen planeet is, maar een dwergplaneet?
Hij draait niet mooi rond de zon.



Marte leerde ons een trucje aan om de volgorde van de planeten
te onthouden:
Mijn Vriendelijke Aap Mag Je Soms Urenlang Nadoen.



We leerden dat eten in de ruimte eigenlijk hetzelfde smaakt als bij
ons. Het ziet er gewoon anders uit in dat zakje.



We leerden dat de hond 'Laika' het eerste levende wezen was die
in de ruimte ging.



We leerden dat de zon ooit zal sterven.
Dit zal wel nog enkele miljard jaren duren. Gelukkig maar!

K1 werkte rond het thema 'kleuren'

We werkten een week in de klas rond de kleuren. In al onze kleuterklassen leren de kleuters aan de hand van gekleurde flesjes of symbolen de dagen van de week. Elke dag staat voor een andere kleur. Zo hadden we ook in ons weekbriefje een oproepje gedaan om zoveel mogelijk in dat soort kleur kledij te komen naar de klas. We schrokken ervan hoeveel kleuters er steeds in de kleur van de dag gekleed waren.

De maandag startten we met de **rode dag**, we zochten rode spullen in de klas a.d.h.v. een liedje. We leerden ook een versje: Blauw is de lucht, groen is het gras, geel is de zon en rood is mijn ballon! Daar knutselden we de hele week ook rond. We stempelden een rode ballon en mochten naar huis met een rood geschminkte neus.



De dinsdag is de **oranje dag**. We zochten weer spullen in de klas en leerden dat wanneer we de gele en rode kleur met elkaar mengen dat we oranje kregen. We konden toveren, we kregen in het naar huis gaan een oranje vis op ons wang geschilderd!

Woensdag was de kleur **geel** aan de beurt, we mochten de zon geel kleuren, kregen een gele zon op onze wang en gingen turnen bij juf Nele.

Op **groene donderdag** knipten we gras in een strook groen papier, mochten we weer turnen.



Op de blauwe vrijdag was het pyjamadag voor bednet. Op die dag staan we even stil bij alle zieke kinderen die niet naar school kunnen en les volgen van thuis uit. We verfden de lucht blauw en gingen op de foto met onze pyjama. Er werd een blauwe ballon op onze wang geschilderd en we mochten met een raar gevoel naar huis. We weten nog steeds niet wanneer we elkaar weer terugzien.

Hopelijk is deze periode snel voorbij zodat we nog veel leuke avonturen samen kunnen beleven.



GEHO In tijden van Corona

Redactie KW

De strenge maatregelen om corona in te dijken hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen van het kleuteronderwijs en de lagere school thuis zitten. In het belang van beweging en een frisse neus te halen heeft de gemeenteschool Hooglede een originele manier bedacht om kinderen doorheen hun gemeente te laten speuren.



We gingen massaal op berenjacht

Dat doet de gemeenteschool met het verhaal 'Wij gaan op berenjacht'. Die kan je online beluisteren en daarna is het de bedoeling om de kinderen effectief op 'berenjacht' te laten gaan in Hooglede. De school rekent daarvoor op de bereidwilligheid van de inwoners en vraag hen om een knuffelbeer voor het raam te plaatsen.

De oproep kende al heel wat gehoor en over de hele gemeente zijn tal van beren terug te vinden achter het raam. Ook jij kan hier eenvoudig aan mee doen en zo zorgen dat de jongsten onder ons toch even 'zorgenvrij' kunnen genieten. (JT)

Vanessa Devriendt is met Heide Boussier.
21 maart om 19:58 · 🧑🏻
DANK U WEL !!! ❤️❤️

Juf Heide maakte heel veel mondmaskers



Applaus in bikini in de Ieperstraat in Hooglede

Redactie KW

Elke avond opnieuw komen de mensen over de hele provincie om 20.00 uur naar buiten om zo al applaudisserend hun respect en steun te betuigen aan het ziekenhuispersoneel die kolossale inspanningen levert in deze harde tijden.

Meester Renny zorgt voor applaus.



Zondagavond proberen Renny en zijn gezin zo veel mogelijk licht te brengen in de straat. "Daarom roepen we iedereen op om lichtjes en zaklampen mee te brengen. Verder leggen we ook allemaal de pinkers van onze auto aan om voor extra sfeer te zorgen. Onze acties worden zeker gesmaakt want als er auto's in de straat passeren toeteren ze vrolijk mee."



Renee Dekens Geho in het vizier



We zijn blij met alle berichtjes van jullie!

Wendy Janssens Geen brooddoos, fruitdoos, koeken- doos nodig deze weken... Maar wel alle school taken afgewerkt deze voormiddag!



Heb jij 21 paasetjes gevonden??



VROLIJK 
  Pasen!

